

Lesbrief Buitenkampers Groep 8

Lesduur: 50 minuten

Werkvorm: klassikaal (met digibord) en solo

Lesvorm: schrijfofdracht

Wat heb je nodig?

- Computer
- Pen en papier

Voor de oorlog hadden Winny, Tineke, Hans en Ine als kinderen in Nederlands-Indië een heerlijk bestaan. Dat veranderde in 1942 toen de Japanners kwamen en de kolonie bezetten. Alles werd anders. Tijdens de bezetting hoefden ze niet het kamp in, ze woonden buiten het kamp. Daar moesten ze het zelf zien te rooien. De kinderen van toen zijn nu opa's en oma's. Op de website buitenkampers.nl vertellen ze over hun leven vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Opdracht 1

Luister naar enkele audio fragmenten (zie bijlage). Kijk ook naar de foto's.

Winny woonde voor de oorlog in Malang. Haar vader was daar planter. Ze waren met drie kinderen en hadden ook drie kostkinderen in huis. Luister naar haar verhaal.

A. 1. Wat veranderde er voor Winny door de oorlog?

.....
.....
.....

Tineke woonde in Salatiga. Haar vader werd krijgsgevangen gemaakt. Hij overleed tijdens gevangenschap. Luister naar haar verhaal.

B. 1. Met hoeveel mensen woonden ze in een huis tijdens de bezetting?

.....
.....

2. Wat aten ze?

.....

Ine woonde met haar moeder en broer in Semarang. Ze woonden in een mooi huis. De Japanners namen het in beslag. Luister naar haar verhaal.

C. 1. Wat was een kleine vorm van verzet?

.....
.....

2. Wat verkochten Ine, haar moeder en broer om in leven te blijven?

.....
.....

Kinderen waren overgeleverd aan zichzelf, vertelt Hans. Je moest voor je eigen eten zorgen. Luister naar zijn verhaal.

D. 1. Wat had een van de kinderen geschoten?

.....

